

Ankomst

Vores køretur startede i går i Los Angeles. Vi har sovet i bilen i nat på en lille rasteplass nær en tankstation. I dag er vi ude på det store vejsystem omkring San Francisco gennem Sacramento og videre mod Reno i staten Nevada. Opper bjerge, igennem kæmpe skove, længere mod øst for til sidst at dreje fra mod Black Rock Dessert i statens nordlige hjørne.

Vi er på vej mod Burning Man festivalen. Vi er der lige straks, men afstandene er store så det tager flere timer, og det er ved at blive mørkt. Landskabet bliver mere og mere goldt og livløst. De store vidder og tomheden forbereder dig til mødet med den festival du nærmest med ærefrygt har tilmeldt dig. Som tiden går samles flere og flere biler til en lang kortege, der som en slange af røde baglygter bugter sig i landskabet. En sandstorm opstår. De første festivalmedarbejdere du møder, er iført dykkerbriller og tørklæder som værn mod sandet, de vinker dig venlig frem. Kortegen deles i 6 spor idet du kører ind på området. Her får du skiftet din billet til armbånd. Fremme ved gaten mødes du af en ung kvinde, der tager sig god tid til at spørge om hvordan vi har det, hvordan vores rejse er gået samt fortælle hvordan vi bedst muligt finder os til rette på festivalen. Sluttelig beder hun os stige ud af bilen for at gå med over til en flot lysinstallation, hvor det viser sig, at der er ophængt en stor klokke. Den skal vi som førstegangsbesøgende slå hårdt på, for så kan alle høre vi er ankommet og vi bliver dermed en del af fællesskabet. Opstemte og mentalt bevæget over denne meget smukke ankomst får vi et knus og kører ind på festivalen. Sandstormen har lagt sig.

Bodil & Jes